

Laat
Leidsche Rijn
niet
links liggen



De afgelopen vier jaar hebben de linkse partijen die de stad besturen Leidsche Rijn te veel links laten liggen. De VVD heeft zich vanuit de oppositie ingezet voor de wijk en haar bewoners. Dankzij de VVD:

- heeft het Informatiecentrum Leidsche Rijn aan de Vleutensebaan een nieuwe bestemming gekregen
- gaat het Observatorium in het Máximapark open voor publiek
- is er geld gereserveerd voor de verlichting van routes naar voorzieningen in het Máximapark
- is er meer ruimte gekomen voor horeca in Leidsche Rijn
- wordt de begraafplaats aan de Hamlaan aangelegd

Meer stad, minder gemeente

Het voorzieningenniveau in de wijk blijft nog steeds ernstig achter. De VVD wil ruimte bieden voor tijdelijke voorzieningen en initiatieven van bewoners en ondernemers. Dit doen we door te snijden in overbodige en onnodige gemeentelijke regels en procedures. De gemeente moet meedenken hoe het wél kan in plaats van vertellen waarom níet. Leidsche Rijn Centrum moet een levendige plek worden met woningen, winkels, culturele en maatschappelijke voorzieningen en een bioscoop. Dit alles in goed overleg met de bewoners van Leidsche Rijn zodat voorzieningen worden gerealiseerd waar behoefte aan is.

Schoon, heel en veilig

Een veilig Leidsche Rijn begint thuis. De VVD tolereert niet dat mensen worden weggepest. Bij overlast en vernielingen wil de VVD dat er direct wordt ingegrepen en dat de veroorzaakte schade altijd wordt verhaald en vergoed. Ouders draaien op voor de kosten van aangerichte schade door hun minderjarige kinderen.

Groen licht voor mobiliteit

De VVD wil dat Leidsche Rijn niet op slot gaat en dat de gemeente investeert in bereikbaarheid: voor auto's, fietsers en het OV. Onveilige verkeerssituaties in de wijk en rond scholen moeten met voorrang worden aangepakt.

Laat Leidsche Rijn niet links liggen! Kies 19 maart voor de VVD.